

«'t Was op een schoonen zomerdag!  
De Koningin van Harten zag  
Vol trots haar taartjes aan,  
Maar Hartenboer  
Lag op de loer  
En wist zijn slag te slaan!»

«Wat is uw uitspraak?» zei de Koning tot de Jury.  
«Nog niet, nog niet!» viel het Konijn hier haastig  
in. «Eerst komt er nog heel wat anders!»

«Roep den eersten getuige voor», zei de Koning.  
En het Witte Konijn gaf drie stooten op de trompet  
en riep uit: «Eerste getuige!»

De eerste getuige was de Hoedenmaker. Hij  
stapte binnen met een theekopje in de eene en  
een boterham in de andere hand.

«Vergeef mij, Sire», zoo begon hij, «dat ik dit  
hier meebrenge, doch ik zat nog aan de thee, toen  
ik ontboden werd».

«Je hadt daarmee klaar moeten zijn», zei de  
Koning. «Wanneer was je begonnen?»

De Hoedenmaker keek de Maartsche Haas aan,  
die, gearmd met den Zevenslaper, hem tot in de  
rechtszaal was gevolgd. «Den veertienden Maart,  
geloof ik», zei hij.

«Den vijftienden», zei de Maartsche Haas.

